

HAPPY NIEUWS

EEN MAANDELIJKSE MAILING

JUNI 2024

WELKOM IN JUNI

Juni, de maand waar we enorm naar hebben uitgekeken, Onze Noorwegen reis staat op het punt van beginnen. Heerlijk!

Nu het weer steeds een beetje beter wordt willen wij iedereen alvast een mooie zomer toewensen.

Laat het kampeerplezier, op welke manier dan ook maar van start gaan. Ga je naar het buitenland of blijf je in de buurt, maak er een onvergetelijke tijd van.

Wil je weten waar wij uithangen? Volg ons dan middels de vlogs of actueel via Instagram en/of Facebook.



CAMPER UPDATE - TREKHAAK

De kogel is door de kerk. We hebben het fietsenrek van de achterwand gehaald. We merkte toch dat het zwaar was om telkens twee elektrische fietsen hoog te moeten optillen om op het rek te kunnen bevestigen. Laat staan het gewicht dat op enkel de achterwand leunt.

Aangezien we thuis regelmatig de fietsen meenemen op de auto met onze Thule fietsendrager besloten we om ook een trekhaak op onze camper te laten monteren. Dit lieten we doen bij **RD Center** in Balen, wat een genot. De fietsen meenemen is nu een fluitje van een cent. Wie weet wat we in de toekomst nog meer met de trekhaak kunnen gaan vervoeren. We zijn steeds flexibeler!





SUPER BEDANKT

Wat hebben wij, maar zeker ook alle gasten van ons camperevent genoten. De weergoden waren ons goed gezind op de momenten dat we graag buiten wilde zitten en zo werd het echt een feestje.

Van de rondleiding op de boerderij de koffie met vlaai, onze borrel, het samen eten, ons camperescape spel, goodiebag maar vooral het samenzijn! Het was geweldig.

We zijn verwend tot en met, iets dat we totaal niet verwacht hadden maar ons enorm deed blozen. Nogmaals bedankt aan iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd om ons event te maken tot een succes.

De vragen of we nogmaals een event gaan organiseren stromen overigens al de mailbox binnen. Omdat ook wij er energie van gekregen hebben zullen we het zeker nog een keer gaan organiseren. Houd onze nieuwsbrieven en sociale in de gaten!

[Kijk hier naar de vlog.](#)



ONZE GLASPLAATJES IN DE CAMPER

Wat is dat wat jullie op jullie kookplaatje hebben? Deze vraag krijgen we regelmatig gesteld. We hebben er vanaf nu een vast item van gemaakt op onze website zodat je het snel en gemakkelijk kunt terugvinden en lezen. Het is namelijk heel gemakkelijk en eenvoudig om dit ook te doen.



Om onze glasplaten een beetje te beschermen en omdat we het er huiselijk vinden uitzien hebben we vinyl middels nanotape geplakt op de glasplaten. Zo kun je het er ook nog altijd gemakkelijk vanaf halen. De camper is hierdoor nog meer eigen geworden en de looks willen natuurlijk ook wat. [Lees hier het item op de website](#)





CAMPER POLIJSTEN & IN DE NANOCOATING ZETTEN

We hadden veel goede ervaringen gehoord van mede campers over het zelf polijsten en nanocoaten van je camper. Dat moesten we ook eens proberen. We hebben met Sjik, de eigenaar van EkoWax hierover gesproken en de producten aangekocht op de beurs in Gent. Het was een flinke klus maar het resultaat is fenomenaal. Ongelofelijk we rijden in een oogverblindende Sunny. Wij kunnen deze producten net als wassen zonder water meer dan aanbevelen. Fijn om ook mee op reis te nemen.



HAPPY FOODIE FRIDAY

Vers van de pers, deze Orzo is gisteren pas online gekomen op de website en staat nu al in deze nieuwsbrief. Als je het over eiwitten hebt dan zeggen wij Burrata! Wow, onlangs hebben we dit recept getest met vrienden en we kunnen zeggen: het pannetje was helemaal leeg, de bordjes schoon en konden zo terug de kast in.



Wat een genot, frisse orzo met spinazie en een beetje pit door de chorizo. Laat het smaken!

In het najaar komen we overigens met meer informatie over de mogelijkheden voor ons happy camper recepten kookboek, die je natuurlijk ook thuis, in de caravan of op je boot kunt gebruiken. Wil je hiervan op een aparte mailinglijst? **Schrijf je hier gratis in.**



UITGELICHT P4N PLEKJE

We hebben (of ja Joy) had een super leuke, nog onontdekte plek gevonden op P4N waar we konden overnachten.

Slingierend door de Ardennen kwamen we aan in de gemeente Amel waar we op Parking Amblève mochten parkeren. Een leuk dorpsplein aan een kabbelend beekje met bankjes, een overdekte veranda, met openbare toiletten, een tafeltennis tafel, voetbalveldje en zelfs speeltoestellen voor de kids.

Direct aan het bos gelegen en met een restaurantje op de hoek, wat wil een camperaar nou nog meer. Wandelen en of fietsen, een prachtige groene omgeving met vergezichten waar je u tegen zegt.

Niet allemaal tegelijkertijd erheen gaan, het is een klein pleintje :-)
[Bekijk dit plekje hier.](#)



ABONNEER EN VOLG ONS OP DE VOET..

Wij willen jou hartelijk danken voor je interesse in onze website en de complimenten over onze vlogs en social media.

Wil je ons meer **LIVE** volgen? Dat kan via ons **[Instagram](#)** en **[Facebook](#)** account. Klik op een van beide en volg ons op de voet.

Ben je nog niet geabonneerd op ons YouTube kanaal? Het is geheel gratis en wij worden er blij van, het help ons platform te groeien, dat gun jij ons toch ook?! Klik **[hier](#)** om je gratis te abonneren.

